

Nieuwsflits!



Nieuws uit groep 3 en 4

oktober 2020



Nieuwsteam:

Alle kinderen uit groep 3/4

Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

Wat genieten we weer van onze nieuwe groep en wat waren we blij dat we 'gewoon' allemaal op school konden starten. Voor de groep 3-ers was het best even wennen, maar gelukkig gaan we regelmatig nog even naar buiten, spelen ze met de lego of doen een spelletje (en daar boft groep 4 dan ook maar weer mee ☺). De letters zijn inmiddels bijna allemaal aangeboden en we oefenen nu ook al met het lezen van teksten; leuk hoor! Ook groep 4 is goed van start gegaan, fijn! We startten dit schooljaar met de uitreiking van het [verkeersveiligheidslabel](#). Dat was een leuk moment op het plein. In september hadden we ook onze eerste [SOS les op het plein](#). Sommige onderdelen waren wat lastig, maar...dáárom oefenen we het juist☺. De afgelopen weken zijn we bezig geweest met allerlei activiteiten rondom de [kinderboekenweek](#). We hopen dat iedereen daarvan genoten heeft! Bij de voorleeswedstrijd vertegenwoordigde Mirjam onze klas. Alhoewel ze geen voorleeskampioen werd, heeft ze het echt super gedaan!

Zo mogelijk elke vrijdag neemt juf Annelies groep 3 en 4 om beurten mee naar buiten om daar iets van [bewegend leren](#) te doen. Wat dat precies is? U leest het in deze nieuwsflits en foto's zijn te zien op de site. De eerste helft van dit schooljaar is juf Daniëlle bij ons in de klas. Zij is er meestal op maandag en dinsdag en soms een hele week. Ook zij zal zich voorstellen in deze nieuwsflits.

Veel leesplezier en een fijne herfstvakantie!

Even voorstellen:

Hoi! Ik ben juf Daniëlle en ben 18 jaar oud. Inmiddels zit ik in het tweede jaar van de PABO aan de Christelijke Hogeschool Ede en dit jaar loop ik stage op de Eben-Haëzer. De eerste helft van het schooljaar ben ik elke maandag en dinsdag te vinden in groep 3/4. Vervolgens zal ik de tweede helft van het schooljaar meelopen in groep 1/2.



De kinderen aan het woord over [de uitreiking van het verkeersveiligheidslabel](#):

Marit: Addy ging met Olivier en die gingen op een tweelingfiets en Djordy op een spacescooter en Olaf, Taeke en Dirk gingen op een step. Ze moesten een rondje fietsen om een boom. Toen ging Dylan op een soort driewielerskelter. Addy en Olivier gingen heel grappig fietsen.

Lucas B: Er gingen allemaal kinderen op aparte fietsen fietsen. Ze moesten een parcours rijden. Aan het einde kregen wij een sleutelhanger en van juf Germa kregen we ook nog een zakje snoep.

Olaf: Het was leuk. Ik moest met de step gaan ronddraaien rond de rotonde. Dat ging goed. Taeke en ik gingen helemaal voorbij de haaiantanden. Toen gingen we bij de rotonde een keer uit elkaar en hadden we een botsing, maar deed niet pijn.



De kinderen aan het woord over: SOS les op het plein:

Mirjam: Het was leuk, je moest bijvoorbeeld stoppen voor een stoplicht. Het leukste vond ik voor het stoplicht stoppen en het moeilijkste was achteruit kijken.

Ruben: Het ging goed. We moesten van alles doen. Zigzaggen vond ik het leukste. Ik vond eigenlijk niets moeilijk.

Kees: Ik vond eigenlijk niets moeilijk. Ik vond het in ieder geval leuk en ik vond het allerleukste dat ik met heel veel bochtjes mocht.



De kinderen aan het woord over de kinderboekenweek (speurtocht, voorleeswedstrijd):

Speurtocht:

Madelief: We konden nergens iets vinden en toen zei iemand: daar is er 1 en toen zagen we hem. 6 had ik als eerste. In de lege klas was meester van Meerkerk.

Ize: Ik vond het heel leuk. Wel gek hoe jullie waren verkleed. Die van juf Dinella vond ik het gekst.

Joas: Ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Foto's waren heel grappig. Juf Germa vond ik het grappigste. Eentje vond ik heel erg moeilijk, die was bij de kleuters.

Voorleeswedstrijd:

Fenna: Ze hadden bijna allemaal een boek over hondjes en 1 iemand had juist een ander boek. Iedereen kon mooi voorlezen.

Saar: Ik vond dat Mirjam heel goed las en dat haar boek heel leuk was. Ik las zelf ook heel goed in de klas. Esthers boek vond ik ook heel leuk en dat van Jolien ook. 't Was leuk om voor te lezen in de klas.

Maud: Het was leuk, die verhaaltjes. Die van Mirjam vond ik het allerleukst!



Ten slotte nog wat over bewegend leren:

Jenna: We doen dus eigenlijk letters met krijt op de grond. Zij zegt dan een letter en wij moeten dan heel snel erheen rennen en weer terug. Met de letters vind ik het leukst!

Stijn: De juf zegt dan een letter en dan moet je daar heel snel heen rennen naar welke ze zegt. Ik vind het leuk om te doen.

Taeke: Als ze nou zegt: jullie moeten lopen naar de slang en dan naar de letters van slang toe rennen. En ook als ze een letter zegt moet je er naar toe rennen. Het allerleukste vind ik als ze een woordje zegt.

Lucas van de B: Ik vind het leuk om met juf Annelies naar buiten te gaan. Het spelletje met de hoofdletters vond ik heel leuk.

