

De 28^e en 29^e schoolweek

Afgelopen weken hebben we gewerkt over de lente met kleurige voorjaarsbloemen en vogelnestjes in de klas. De grote rekendag was heel leuk, het thema van deze rekendag was: uit verhouding. De schoen van de juf paste natuurlijk niet bij Lucas en de bril bij Fenna was wel erg groot! We mochten onze knuffels meenemen en deze gingen we van groot naar klein neerleggen en ook meten. Op de foto's kun je zien welke opdrachten we allemaal gedaan hebben. We hadden hulp van enkele moeders en dit vonden we heel fijn! Bedankt moeders van Lucas, Maud, Dylan en Stijn!



Bij de lente horen natuurlijk ook kleine lammetjes en weet je wat zo leuk was? De papa en mama van Kees, Saar en Dirk kwamen woensdagochtend met een kar vol schapen en lammetjes naar school. Wat een kleine, lieve lammetjes. We mochten ze aaien! Kees en Saar durfden zelfs een lammetje vast te houden. Echt heel leuk om naar te kijken. Dank je wel Esther en Kees dat jullie dit weer voor ons gedaan hebben!



Als afsluiting van deze week de koningsspelen! We kunnen terugzien op een gezellige ochtend met een heerlijk ontbijt in de klas en leuke spelletjes op het schoolplein. We vinden het fijn dat er zo veel enthousiaste ouders zijn die dit georganiseerd hebben! Een groot applaus voor jullie! De foto's van de koningsspelen zijn ook op de website te vinden.



Rood, wit en blauw zijn de kleuren van de vlag
Oranje is de wimpel voor koningsdag
Wit is de stok en oranje is de knop
Groen is het gras daar staat hij op

