

## De 24<sup>e</sup> en 25<sup>e</sup> schoolweek

Na de voorjaarsvakantie zijn we begonnen met het werken over vervoer. Vorige week hebben we het vervoer op de weg besproken. Wat zijn vervoersmiddelen en welke vervoersmiddelen zijn er allemaal. We hebben een indeling gemaakt van vervoer op het land, in de lucht en op het water. De afgelopen week hebben we gewerkt over de trein en van de huishoek hebben we een trein gemaakt. We hebben ook een paar liedjes over de trein geleerd, namelijk een treintje ging uit rijden en op een klein stationnetje.



Afgelopen woensdag hadden we met alle kinderen van de school de jaarlijkse biddagviering. Het ging over koning Salomo die heel wijs was en hij mocht kiezen wat hij wilde. Geld, macht, een groot paleis? Nee, hij koos voor wijsheid! Het lied dat wij gezongen hebben, is Een wijs man bouwde zijn huis op een rots.

We hebben al twee keer dansles gehad van juf Carmen. Het is heel leuk, we doen allerlei oefeningen en leren een dansje aan. Over 2 weken mogen alle ouders bij de les aanwezig zijn en zullen de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben.

Volgende week zullen we werken over vervoer op het water.