

Nieuwsflits!

Nieuws uit groep 7/8

Januari/februari 2018

Nieuwsteam:

Leonhard, Elise, Alexander, Emily



Meester Daniël

Meester Daniël is een aardige maar strenge meester. Hij is nu al één weekje bij ons in de klas. De eerste 3 dagen zat hij achter in de klas en nu is hij de meester die ons grotendeels les geeft. Hij heeft ook al een keer gym gegeven. Die lessen zijn harstikke leuk. Meester Daniël had met de gymles het James-Bond-spel gedaan.

Raceautootjes

We gingen papieren autootjes maken in de klas. Het was een groot succes. Iedereen was bezig met de autootjes. Iedereen had verschillende autootjes. Toen iedereen klaar was met z'n auto hadden we een wedstrijd met een ventilator. We deden 2 rondes. Alle rondes waren heel erg spannend. We hadden 3 winnaars, 1 voor de snelste, 1 was voor de mooiste en 1 was voor de origineelste. Toen we alle rondes hadden gehad was er een winnaar voor de snelste en dat was Elise. De winnaar voor de mooiste was Arwin.



Voorleesontbijt

We hebben met het voorleesontbijt op school gegeten. Er waren lekkere dingen. Er was ook veel keuze, zoals croissantjes en beschuitjes. We kregen ook wat te drinken. En nadat we genoeg gegeten en genoeg gedronken hadden kwam de vader van Stella voorlezen uit het boek 'Tropisch complot'. Als je wilt weten hoe het boek gaat dan moet je het boek gaan lezen. De kinderen uit de klas vonden dat de vader van Stella zo goed voorlas dat hij nog wel even door mocht gaan. Hij had ook een presentatie gegeven over zijn werk en dat is dus dominee Hij vertelde wat hij allemaal doet met zijn werk.

Schoolfotograaf

Op 20 februari is de schoolfotograaf geweest. Omdat de foto's in de gymzaal gemaakt werden, hadden we die dag helaas geen gym. Dat was wel jammer. De fotograaf zei grappige woorden om je te laten lachen zoals: spaghetti, koekie, snoepie, tosti, joepie de poepie. De fotograaf noemde Elise een prinsesje. De foto's zijn erg mooi geworden met een hele mooie montage. Het was een leuke fotograaf!



Cito-periode

We hebben de laatste tijd een Cito-periode gehad. Er waren moeilijke en makkelijke Cito's. Heel groep 8 weet nu zijn of haar niveau. Iedereen is blij met z'n niveau en iedereen heeft ook een leuke school gevonden. Voor sommige Cito's hadden we meerdere delen bijvoorbeeld voor: Begrijpend lezen, Rekenen en Spelling.

Timo

Timo heeft een poosje bij ons in de klas gezeten. Hij heeft een presentatie gegeven over Peru. Hij spreekt drie talen: Nederland, Spaans, en Engels. De taal die hij het beste spreekt is Engels, maar hij kan ook heel goed Nederlands. Hij zat bij ons op de club en dat was echt heel erg grappig. Ook zat hij bij Elise, Arwin, Emily, en Julian in het groepje. Hij is nu weer terug naar Peru. Omdat het zijn laatste dag was in Nederland wilde hij nog een keer in de boezem springen en toen nam hij de vullingen van Joris mee in de boezem. Hij was er wel zo snel mogelijk uit gegaan, want het was natuurlijk heel koud.



Voorgezet onderwijs

Op 8 februari hadden we de gesprekken in groep 8 over je niveau. Toen kwamen je ouders naar school om te bespreken welk niveau er bij je past. Inmiddels zijn de aanmeldingsformulieren al ingeleverd. Er gaat 1 persoon naar het Lyceum Oudehoven, 1 naar he Gomarus, 4 Naar het Gilde, 6 naar het WZ, 3 naar de Windroos en 3 naar het Wellant College. Maar eerst heeft groep 8 nog kamp en Musical.



Senioren Gym

We hadden pas een senioren-gymles. Toen kon je je oma of opa meenemen naar school voor gym. Er waren toen twee oma's. We hadden toen verschillende onderdelen. Zoals de basketbal in de basket gooien. Ondanks er maar 2 oma's waren vond iedereen het toch ook leuk.



Willen de Zwijger

We waren 30 januari naar het WZ gefietst met de klas. Het was een soort doe-middag. We hadden we 3 vakken en een pauze. Eerst hadden we Economie, daarna Gym, toen pauze en op het laatst hadden we Nederlands. Met Economie hadden we een les over geld die gegeven werd door meneer van Dijk. Toen kregen we vragen van hoe duur iets is van nu en van vroeger. Daarna gingen we naar gym en daar waren 2 onderdelen. Trampoline springen en klimmen. Leerlingen van het WZ gaven de gymles. Met trampoline springen moesten we verschillende sprongen doen. Bijvoorbeeld de hurksprong. En met klimmen gingen we op een klimmuur. Leerlingen van het Havo deden het trampolinespringen en leerlingen van het VMBO deden het klimmen. Daarna was het pauze. We kregen toen Cola of Sinas en een stroopwafel. Daarna gingen we verder naar Nederlands. Daar werd iedereen in groepjes verdeeld. Elk groepje moest een opdracht doen wat met Nederlands had te maken, bijvoorbeeld werkwoorden opzoeken in een woordzoeker. Uiteindelijk moesten we al ons werk uitknippen en opplakken op een poster. Daarna was die les ook weer klaar en gingen we weer met de fiets naar huis.