

De 25e en 26e schoolweek

Na de voorjaarsvakantie kwam er weer een nieuwe leerling bij: Fenna! Fenna is 4 jaar geworden en mag dus ook naar school. We hopen dat je het fijn gaat vinden en dat je snel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes krijgt.



We werken momenteel over de lente: een prachtig jaargetijde met alle dieren die geboren worden, bloemen die groeien en bloeien, de zon die schijnt en de temperatuur die omhoog gaat.

Afgelopen week hebben we de biddagviering met alle kinderen van de hele school gehouden. Het was een mooie dienst met prachtige liederen. We zijn nu ook volop paasliedjes aan het zingen. "Weet je dat de lente komt" blijft toch wel favoriet! De bijbelverhalen gaan nu over de Here Jezus die gevangen wordt genomen.

Afgelopen donderdag hadden we een verkeersles van School op Seef. We hebben het op- en afstappen van de fiets geoefend en ook recht fietsen en slalom fietsen. Voor sommige kinderen nog best een beetje lastig, maar door veel te oefenen lukt het prima!





SCHOOL OP ZEEF