

# Nieuwsflits!



## Nieuws uit groep 3/4

Oktober 2015

## Nieuwsteam:

Alle kinderen uit groep 3/4

### Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

2018 is nog maar 2 maanden begonnen en wat hebben we weer veel met elkaar meegemaakt! Het voorleesontbijt waar heel veel lekkere dingen te snoepen waren en Alie van Meerkerk die bij ons kwam voorlezen. Opa en oma gym was ook erg gezellig. Een bezoek aan drukkerij de Groot, omdat we over beroepen werkten met taal. De moeder van Mees werkt daar en we mochten met de hele klas een kijkje komen nemen. Super! Ook Hanna was weer, net als vorig jaar, in onze klas. We hebben een gezellige tijd met elkaar gehad en nu is ze weer terug naar Peru naar haar vriendinnen daar. Geen dag is hetzelfde... de ene dag hebben we een kind die zijn tand eruit heeft, een andere dag haalt iemand zijn zwemdiploma of leren we een nieuwe tafel of een nieuwe spelingscategorie, we maakten cito's, zaten een keer met de halve klas, omdat er zoveel zieken waren..... Elke dag is in de klas en daarbuiten bijzonder.

De komende tijd denken we aan het lijden en sterven van Jezus met als bijzondere hoogtepunt de opstanding van de Here Jezus. Dat deed Hij voor ons... Heel bijzonder! We wensen elkaar een fijne en bijzondere tijd toe!



### *We vertellen over het voorleesontbijt:*

Jorrit: Het was leuk en lekker. Ik heb 3 croissantjes en 1 boterham op. Lekker veel. Het boek was heel leuk. Het ging over een prinses en de vrouw die voorlees was de vrouw van meester van Meerkerk en de bibliotheekmoeder.

Sienna: Er was lekker eten. Ik had mijn pyjama aan. Er werd heel lang voorgelezen en dat vond ik leuk over een prinses die ging opruimen en heel rotzooi maakte.

Esmee: Mijn moeder ging helpen. We hadden croissantjes en bolletjes en witte boterhammen en hagelslag. Ik had een witte boterham op en een croissantje.

Tim: Je mocht knuffels meenemen. Ik had een star wars knuffel mee genomen. Het eten was lekker. Het voorlezen was fijn.

Ruben: Ik had mijn pyjama aan. Hij is groen, rood en blauw. Ik had 2 croissantjes op. En ik had 1 bolletje op met gebraden gehakt. Lekker! En ook nog een boterham met hagelslag. Ik vond het verhaal van Alie heel mooi. Ze kan goed voorlezen. Het ging over over een prinses.

Liz: Ik vond het leuk dat ik naast Sienna en Esmee zat. Alie kon erg mooi voorlezen.



### *Kinderen aan het woord over opa en oma gym:*

Dinand: Oma Aantjes kwam bij de gym. Dat was leuk. We gingen allemaal spellen doen. We moesten allemaal stukken van Nederland op de kaart plakken.

Nathan: Oma was bij mij bij de gym. Oma moest raden hoe wij de kleuren gezet hadden. Eerst kon oma dat niet, maar daarna kon ze het wel goed. Het was leuk.

Jens K.: Oma Blom was op de gym. Er waren palen en daaronder zakjes en dan moest je kijken of het in de juiste volgorde was. Maar je kon niet kijken. Stan deed dit spel ook met ons mee. Oma mag nog wel een keer komen op de gym. Ik vond het erg leuk.

Siebe: Ik was bij Mees zijn oma in het groepje. Het was leuk. Mees is ook mijn beste vriend. We gingen allemaal verschillende spelletjes doen. Met de blinddoek vond ik het leukste. Je moest dan om de palen heen lopen.

Caro: Mijn opa en mijn oma waren bij de gym. Ze vonden het heel leuk. We hadden gehockeyed en we hadden landstukjes gepuzzeld. Ik wil best vaker met opa en oma gymen.



### *We vertellen over het bezoek aan de Groot drukkerij:*

Stan: Het was leuk. Ik heb alle apparaten gezien. Ze gebruiken eigenlijk maar 4 kleuren. Rood, blauw, geel en zwart. Daar maken ze alles van. Ze maken kaarten, brieven en nog meer.

Noah: Het was leuk, want je kon er veel van leren. Het AD wordt daar niet gedrukt maar ergens anders. Alles maken ze eigenlijk op de computer en daar drukken ze alleen folders en tijdschriften.

Jens de R.: Het was leuk. We kregen uitleg over de grote machines. Van bovenaf zag je dat er allemaal kleuren in zaten. Zwart, blauw, rood en geel. Daar kun je alle kleuren mee maken.

Olivier: Ik vond het leuk om te zien hoe alles gaat. De meneer die op de computer werkte liet ons zien dat elk plaatje eigenlijk uit blokjes van kleuren bestaat.

Mees: We gingen naar mama's werk toe. Ik ben al heel vaak bij het Kontakt geweest, maar ik was nog nooit waar ik nu was. Er waren 4 kleuren en dat waren rood, geel, zwart en blauw. Die mensen moeten allemaal verhalen typen die in de krant komen.

### *De kinderen vertellen over het afscheid van Hanna:*

Djordy: Ik vind het jammer dat Hanna weer weg gaat. Ik wil dat ze gelukkig is in Peru. Het was leuk om haar verhaal met de foto's te horen van Peru. Het is heel warm in Peru en het regent er bijna nooit.

Iris: Ik heb een kadootje voor Hanna meegenomen, een poëzie-album. Ik heb er een gedichtje in geschreven. Vanmiddag ga ik poffertjes eten bij haar thuis voor het afscheid. Ik vind het jammer dat ze weggaat en ik hoop dat ze gauw weer komt.

Milan: We hebben stiekem een kadootje voor Hanna geregeld. Een sieradendoos met allemaal snoepjes erin. Daar staan onze namen op en een gekke bekkenfoto van de klas. Dan kan ze nog aan ons denken in Peru.

Hanna: Ik vond het leuk om in Nederland te zijn en in groep 3-4. Ik zat bij mijn vriendinnen Iris en Caro. Ze komen bij mij thuis poffertjes eten. Ik mis de dieren van Peru. De hond en de 2 katten en de kippen en ik zie papa dan weer. Ik heb ook weer zin om daar naar school te gaan, maar ik zal de nederlandse klas wel missen en wil een keer terug komen.

