

De 22e schoolweek

Koen, maak je mijn schoen?

Ja juffrouw, ik zal het dadelijk doen.

Koen, maak je hem sterk?

Ja juffrouw, dat is mijn dagelijks werk.

Koen, is mijn schoen al klaar?

Ja juffrouw, betaalt u maar.

Koen, ik heb geen geld ontvangen.

Nou, dan blijft uw schoen hier hangen, want op klanten zonder geld daar ben ik niet op gesteld.

Dag Koen

Dag juffrouw zonder schoen.

Afgelopen week hebben we over de schoenenwinkel gewerkt en wat zijn er veel schoenen te koop! De kinderen hebben een tekening van zichzelf gemaakt in de schoenenwinkel en slippers en een kassa! De kassa was wel een tijdrovend werkje, maar ze zijn erg mooi geworden met zelfs een echte kassalade met geld er in. Een van de meisjes zei: "Dit is het mooiste werkje dat ik ooit gemaakt heb!" Leuk hoor, zulke reacties! Esther heeft haar 6^e verjaardag gevierd en wat een prachtige sneeuwpoppen heb je getrakteerd! Mama heeft er veel werk van gemaakt!

De gymles met onze opa's en oma's was een succes. Er kwamen wel 12 opa's en oma's met ons mee gymmen. Leuk dat u er ook bij was om met uw kleinkind actief bezig te zijn. De organisatie van deze gymles was in handen van Molenwaard Actief.







Op woensdagochtend was het open school en mochten alle vaders en moeders een kijkje komen nemen in de klas. Er waren wel een beetje erg veel ouders tegelijk in de klas, maar gelukkig hebben we een groot lokaal zodat iedereen er in paste. De kinderen vonden het erg leuk dat er zoveel papa's en mama's kwamen kijken.

De bijbelverhalen die verteld worden gaan momenteel over de wonderverhalen van de Here Jezus. Afgelopen week hebben we het lied "Vier mannen en een zieke vriend" geleerd en het verhaal daarover gehoord. Misschien heeft u uw kind het wel horen zingen thuis?

*Vier mannen en een zieke vriend, die niet kan staan of lopen.
Vier mannen en een zieke vriend, die op een wonder hopen.
Zij zoeken Jezus maar helaas, het huis is vol er is geen plaats.*