

De 19e schoolweek

De eerste week na de kerstvakantie zit er al weer op! Op maandag vierde Joas zijn 5^e verjaardag, want hij was in de kerstvakantie jarig! Een lekkere traktatie kregen we allemaal!



Op maandag kwam er een nieuwe leerling in de klas en Jenna is haar naam. We hopen dat je hier een hele leuke tijd zult krijgen, Jenna!

We werken over de winter, helaas geen sneeuw en ijs, maar de temperatuur was aan het begin van de week erg laag! We hebben sneeuwpoppen en winterwerkjes gemaakt en gepraat over vogels in de winter. Liedjes die we al geleerd hebben over de winter:

**Wie-wa-winter, lekker in de kou
Winter, wat hou ik toch veel van jou.
Wie-wa-winter, kou in 't hele land.
Warm in huis, want de verwarming brandt.**

**Wie-wa-winter, wat een leuke tijd,
Als je met je vriendjes op een ijsbaan glijdt.
Wie-wa-winter, wat een leuke tijd,
Als je met je sleetje van de heuvel glijdt.**

**Wie-wa-winter, lekker in de kou.
Winter, wat hou ik toch veel van jou.
Wie-wa-winter, kou in 't hele land.
Warm in huis, want de verwarming brandt.**

**Winter, dat is sneeuw op alle daken
Winter dat is zeven graden vorst
Winter dat is fijn een sneeuwpop maken
En erwtensoep met grote stukken worst**

**Winter dat is sneeuwballen gaan gooien
Winter dat is ijs op elke sloot
Winter dat is gladde wegen strooien
En vogels voeren met wat stukjes brood**

**Winter dat is samen sleetje rijden
Winter dat is lekker warm in bad
Winter dat is buiten baantje glijden
En af en toe ook vallen op je gat.**

