

De 7e schoolweek: kinderboekenweek en herfst

Tijdens deze week hebben we aandacht besteed aan de kinderboekenweek met als thema "Bibbers in je buik". We hebben het prentenboek "Bange Barend leert vliegen" een aantal keer gelezen en woordjes opgenoemd die met de letter b van bange barend beginnen. Maandagmiddag hebben we een spellencircuit gedaan over de kinderboekenweek met o.a. memory, kleuren, puzzelen en chips happen.



We hebben met elkaar gepraat over bang zijn. Wie is er wel eens bang? Fijn om te weten dat we allemaal eigenlijk wel eens bang zijn. Bang in het donker, bang voor de tandarts of bang van schaduwen of bang voor een hond.

Op woensdag 4 oktober was het dierdag en wat was het leuk met al die dieren in de klas. Het konijn van Winke, de kip van Rens, de kuikens van Levi, de schildpad van Dylan en de hond van Joas. Ouders, bedankt dat jullie in de klas uitleg wilden geven over de verzorging van de dieren.



Op vrijdagochtend de herfstwandeling in het bos. We hebben heel veel paddenstoelen en bladeren gezien. Het was echt herfstweer met af en toe een buitje. Ouders, bedankt dat jullie wilden rijden!



Zie je de kastanjes aan de bomen
Zie je alle eikels op het mos
Nu is het herfst de bladeren vallen
Nu is het herfst in ieder bos.

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen
Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen.
"Krak" zei toen de paddenstoel met een diepe zucht
Allebei de beentjes hoepla in de lucht.

Maar kabouter Spillebeen bleef maar aan het wippen
Op die grote paddenstoel rood met witte stippen
Daar kwam vader Langbaard aan en die riep toen luid:
"Moet dat stoeltje ook kapot? Spillebeen, schei uit"

Herfst, herfst, wat heb je te koop?
Honderdduizend bladeren op een hoop.
Zakken vol met wind, ja mijn kind.
'k Weet niet of jij dat aardig vindt.