

De 6e schoolweek

Deze week hebben we het thema ik en mijn familie afgesloten met een bezoekje aan verschillende opa's en oma's van de kinderen. Wat een succes! Er zijn spelletjes gespeeld, noten geraapt, koekjes gebakken. Er is gekleurd, gespeeld met auto's en gevaren met de schouw. Wat fijn dat er ook dit jaar weer een aantal opa's en oma's bezoek wilden ontvangen. Hartelijk dank hiervoor en ook dank aan de ouders die gereden hebben.

Volgende week zullen we over de herfstwerken, wordt er gestart met de kinderboekenweek en is het op woensdag 4 oktober diierendag. Jullie mogen je knuffel meenemen en vanaf 11.00 uur mogen ouders het huisdier van hun kind komen laten zien. U kunt hiervoor inschrijven op de intekenlijst.

Kortom: allemaal weer gezellige dingen!



