

De 2e en 3e schoolweek

Wat gaat de tijd toch snel. Inmiddels zijn we al weer 3 weken op school. We spelen nog steeds veel buiten en werken over ons lichaam. Afgelopen weken hebben we onszelf en verrekijkers gemaakt. Enkele opzegversjes die we geleerd hebben zijn ook vingeroefeningen:

Dit is opa, klein en dik

“Naar bed, naar bed”, zei Duimelot

Dit is oma, die breit van rikketiketik

“Eerst nog wat eten”, zei Likkepot

Dit is vader, groot en sterk

“Waar moet ik het halen?”, zei Lange Jan

Dit is moeder, die doet al het werk

“Uit grootmoeders kastje”, zei Ringeling

En dit is Jantje, de hele familie op 1 handje!

“Dan zal ik alles verklappen”, zei het kleine ding

De afgelopen weken zijn de bijbelverhalen van Adam en Eva en Noach bouwt een ark verteld. Nu gaan we verder met de verhalen over Abraham. Een van de bijbelse liedjes die we geleerd hebben, gaat ook over lichaamsdelen.

Dit is mijn hand en dat mijn voet

'k Heb ze allebei nodig

Waar moet ik heen als 1 het niet doet?

Niets is er overbodig.

Want al kan ik met mijn handen ballen

Zonder mijn voeten zou ik op mijn snufferd vallen

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, haar

Alles is nodig voor elkaar (2 keer)

M'n hand kan niet zeggen tegen mijn voet

Ik heb jou niet nodig

Stel je eens voor dan ging het niet goed

Niets is er overbodig

'k Heb mijn voeten nodig om te lopen

en mijn handen om mijn schoenen vast te knopen

Hand, voet, knie, oog, oor, neus, keel

alles is nodig, niets te veel (2 keer)

Deze week waren ook de spreekavond en de informatiemiddag. We zijn blij dat er zo veel ouders belangstelling hebben getoond. Goed contact met ouders vinden wij heel belangrijk.

We hebben de verjaardagen van Julian en Yanick gevierd, zij zijn nu allebei 5 jaar!

Wisten jullie dat Ruben pas een hele mooie beker heeft gewonnen? Hij heeft meegedaan met een kalfje op de jongveedag en had de eerste prijs! Leuk he! Zo vader, zo zoon!

