

De 38e schoolweek

Wat was het afgelopen week warm he! Op maandag hielden we dus maar waterfeest op het schoolplein en op dinsdag werden de kinderen getraakteerd op een lekker waterijsje!

Op woensdag was er de voorstelling van de Papegaai in Goudriaan met de kinderen van "De Fakkel" in de hoofdrol. Het verhaal van de papegaai werd nagespeeld. Op de vraag wat de kinderen nu het leukste of grappigste vonden, kwamen verschillende reacties: de apen met de bananen, de krokodillen, de stinkdieren, enz. Heel leuk was het dat er voor sommige kinderen bekenden meespeelden, zoals een neefje of een nichtje. Rijders, bedankt!

Djordy heeft zijn zwemdiploma gehaald! Van harte gefeliciteerd en nu maar lekker veel gaan zwemmen in De Boezem.

We hebben de biebmoeders Alie en Ria bedankt voor het iedere week aanwezig zijn om boeken te ruilen. Alle kinderen hadden een mooie tekening gemaakt voor Alie en Ria. Ze hebben beloofd dat ze volgend jaar weer aanwezig zullen zijn en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee! Volgende week gaan we werken over indianen. Wat zijn indianen, waar wonen ze en wat doen indianen? Genoeg om over te werken en te leren.



Heerlijk waterfeest op maandag!



Alie en Ria bedankt!

YES, Djordy heeft zijn A!

de papegaai