

## De 33e schoolweek

Deze week stond het prentenboek “ Het letterwinkeltje” centraal. Een prentenboek over Opa Brom die allerlei soorten en kleuren letters verkoopt. In de klas hebben we de huishoek als winkeltje ingericht waar je letters kunt kopen, stempelen en maken. Ook tijdens de werkles stonden letters centraal. Op de foto's hieronder zie je dat de kinderen de eerste letter van hun naam versieren.



Op donderdagochtend hebben we op de Vuilendam geoefend met oversteken. Kijk naar links, kijk naar rechts, kijk nog een keer naar links en als er geen verkeer aankomt, mag je gaan. Wel lastig, als je nog niet helemaal weet wat rechts of links is, maar dit hebben we opgelost door een sticker op je linkerhand te plakken. Het was best druk met verkeer: vrachtwagens die hun auto neerzetten om ergens een pakketje te bezorgen, tractors met allerlei machines achter zich en zelfs auto's die zomaar doorrijden terwijl er kinderen bij het zebrapad staan! Het groepje van Sven is snel nog even bij de kaasboer geweest om de oma van Sven te zien! En ja hoor, we kregen nog een lekker stukje kaas van oma Hoogendoorn! We willen de ouders heel hartelijk bedanken die tijdens deze les van School op Seef mee hebben gelopen en een groepje hebben begeleid! Zonder jullie hulp hadden we deze les niet kunnen geven.



Op de website kunt u nog een aantal [foto's](#) vinden van deze verkeersles over oversteken.

Vanaf volgende week hebben we juf Annemarie in de klas, zij komt bij ons stage lopen en zit in het eerste jaar van de PABO.