

De 31e schoolweek

Een korte schoolweek want op maandag hadden we vrij omdat het 2e Paasdag was. Op donderdag hebben we afscheid van juf Arjanne genomen. We vinden het jammer dat ze na 10 weken weer weggaat, maar wie weet komt ze nog eens terug. We hebben de juf getrakteerd op een lekkere pot drop, met als tekst "Het zit d'rop" en een boekje met tekeningen van de kinderen. Juf Arjanne heeft lekkere spekkies getrakteerd en we wensen haar heel veel succes toe met haar studie.



Op vrijdag was er eerst het koningsontbijt, altijd gezellig om met elkaar in de klas te eten. Daarna waren de Koningsspelen, we hebben vele leuke spelletjes gedaan en we bedanken de vele ouders die dit voor ons georganiseerd hebben! TOP!



[Meer foto's](#) van de koningsspelen zijn te vinden op de website van school.

Nu gaan we genieten van twee weken vakantie en wensen we elkaar een fijne en goede tijd toe.