

Nieuwsflits!

Nieuws uit groep 7/8

september/oktober 2016

Nieuwsteam:

Toine, Jaran, Emma en Eva

In dit nummer

- Timo
- Verjaardag meester Bastiaan
- Boekenmarkt
- Spelletjesmiddag
- Gym met opa's & oma's
- Techniek



Grappig weetje

Met de verjaardag van de meester had Saar een draadloze muis in de computer van de meester gestopt. Toen ineens zijn muis gek ging doen was hij erg verbaasd! Maar hij kon er wel om lachen.

Timo

Timo, de neef van Arwin was in Nederland. Hij woont in Peru. Zijn ouders vertellen over het christelijk geloof in Peru. Hij is hier 6 weken geweest. Hij deed mee met de lessen van groep 7. Voor op de laatste dag had hij een presentatie gemaakt over Peru. Een soort van quiz. Het was jongens tegen de meisjes. De meiden hadden gewonnen. In de 5^e week zijn ze een weekje weg geweest, voor vakantie. Ze kwamen in Nederland, omdat ze met verlof gingen. Hij deed mee met activiteiten in Ottoland. Hij deed mee met de speelweek. Hij kwam ook bij de boezem, en had veel vrienden gemaakt. Het was leuk dat hij er was!



Techniek

Met techniek hebben we dit keer kubussen gemaakt. Je kon kiezen uit 2 dingen. Een brug, of een knikkertoren. Met de brug moet je kubussen op elkaar stapelen en vastmaken met lijm. Dan kan je er een brugdek op maken van wat langere stroken. Je kan daarna nog decoratie toevoegen door bijvoorbeeld een dakje erop te maken. Je mag hem daarna laten zien aan de hele klas. Met de knikkertoren maak je een grote toren. Als je die af hebt kan je er een baan omheen maken. Met de dubbelgevouwen strookjes kan je dan een soort van langwerpige bakje maken en die aan de toren vastmaken. Als je dat een paar keer doet, heb je een lange baan. Die gaat langs de toren naar beneden. Je kan dan een knikker naar beneden laten rollen. We deden dit in verschillende groepjes van 2, 3 of 4 kinderen. We hadden veel papieren stroken nodig maar het resultaat is er. Dit was een hele leuke opdracht om te doen



Boekenmarkt

Wij hadden woensdag 12 oktober een boekenmarkt. We hadden dat het laatste halfuurtje van de dag. Je kon samen of alleen boeken verkopen. Een kwartier van te voren mocht je alles klaarzetten. Van 11.45 – 12.15 uur mocht je rond komen lopen. En dan kon je allemaal boeken kopen. Er waren heel wat kledjes met boeken. Maar er waren ook allemaal stripboekjes, zoals Donald Duck en Suske en Wiske. En met het geld wat je verdiende kon je weer nieuwe boeken kopen. Of je kon het gewoon in je eigen spaarpot doen. Na een halfuur was het afgelopen en moest je alles weer opruimen. Er was veel verkocht. De meester & juffen kochten ook allemaal boeken. Zoals meester Bastiaan. Die kocht 25 boekjes voor zijn dochtertje.

Het was een leuke en winstgevende markt.



Opa en Oma gym

Dinsdag 11 oktober hadden wij gym voor opa's en oma's. Molenwaard Actief had de gymles klaargezet. Maar er deden jammer genoeg maar 1 opa & 1 oma mee in onze groep. De opa van Sheng en de oma van Arwin waren dat. Je moest in groepjes van twee. De opa en oma gingen met hun kleinkind. En de rest mocht zelf een vriendje of vriendinnetje uitkiezen. Er waren allemaal verschillende spelletjes, zoals: springtouwen, vissen, puzzelen, geblinddoekt om pionnen heen lopen en nog veel meer. We waren ongeveer 3 kwartier bezig met de spelletjes. Daarna moesten we weer aankleden en naar de klas. Het was erg leuk.

Verjaardag meester

De meester is op 5 oktober 34 geworden. Op 10 oktober vierde hij zijn verjaardag. Het was super leuk. We begonnen met de meester een te hand geven en toen gingen we cake eten met slagroom en hagel erop. We hebben lekker gesmuld. Daarna kregen we allemaal een sticker op ons hoofd en toen moest je raden wat er op de sticker stond. Daarna was het pauze. Na de pauze gingen we toneel stukjes doen. Dat was leuk. Jaran en Arwin deden Oerend hard en Toine, Sven, Timme en Jost deden 'onvoldoende'. Lieke en Emma deden van Afrika tot in Amerika. Daarna deden De jongens van groep 8 'links rechts'. Lieke en Eva deden een zelf gemaakt liedje. Daarna deden Fleur, Emma en Lieke 'een hele mooie dag'. We hadden veel om naar te luisteren. We gingen na de toneelstukjes met kleine Kapla-blokjes een hoge toren maken en de groep met de hoogste toren kreeg een snoepje. De winnaar had een toren van 206 cm! 's Middags gingen we een film kijken. Het was heel gezellig!!!

