

Nieuwsflits!



Nieuws uit groep 3/4

Oktober 2016

Nieuwsteam:

Alle kinderen uit groep 3/4

Nieuwtjes en bijzondere gebeurtenissen:

Wat leuk dat we u weer kunnen informeren over het reilen en zeilen in groep 3 en 4!

We zijn in augustus van start gegaan met 23 + 1 kinderen! Vanaf de zomervakantie tot vorige week was Hanna te gast bij ons in groep 3. Vorige week heeft ze, samen met haar moeder, een presentatie gegeven over Lima en over het project daar. Dat was leuk om te zien en zo hebben we ook een beetje een idee hoe zij daar woont! We wensen haar en haar familie veel plezier en zegen in Lima!

De rekensommen, de taalopdrachten, het leren en schrijven van de letters gaat allemaal gewoon door, maar in de nieuwsflitsen vertellen we vooral over de 'bijzondere' dingen!:

- * Zo vierden we feest omdat juf Angelique en juf Barbera al 25 jaar juf zijn en bij ons school werken!). Wij mochten fijn meevieren en dat werd een hele leuke dag! De kinderen van groep 3 werden leeuwen en de kinderen van groep 4 waren grappige clowns! Foto's kunt u vinden op de site!
- * In september hadden we een bijzondere verkeersles: gewoon fietsen op het schoolplein! Nou ja,,,gewoon....we hebben er ook veel van geleerd!
- * En nu is er kinderboekenweek. We hebben extra voorgelezen, er hebben opa's en oma's meegegynd, we konden 'nieuwe' boeken (ver)kopen op de boekenmarkt, er werden spelletjes gedaan..... we hebben u dus genoeg te vertellen in deze nieuwsflits!

En als u dit leest, genieten we heerlijk van de herfstvakantie! Tot de volgende nieuwsflits!



De kinderen aan het woord over: **dé feestdag!**

Iris: Ik vond de leeuwen het leukste. We kregen kleurpotloodjes.

Jens: Er waren leuke shows en er waren leuke dieren en clowns. Ik vond de leeuwen het leukste.

Senna: Ik vond het leukste de olifanten. Die waren zo grappig met hun armen. Dat was hun slurf. Ik vond ons ook nog het leukste.

Ruben: Er waren ook leeuwen. Van Daan zijn klas vond ik het leukste.

Siebe: Senna moest op Addy en mij klimmen, we mochten brullen.

Borre: Ik vond het mooi hoe het circus eruit zag. Ik vond het leuk om op te treden.

De kinderen aan het woord over: **dé feestdag:**

Mees: Ik vond het leukste dat al die acrobaten gingen gymmen. Ik vond het ook leuk dat ik de beste leeuw was.

Caro: Ik vond het leuk dat we samen door de hoepel gingen. Ik vond de acrobaten heel erg leuk. Eén ding was hetzelfde wat wij deden: dat ze op de rug gingen staan.

Reinoud: Ik vond het leuk om een clown te spelen en ik vond het circus leuk.

Laiyun: Ik vond het leuk om te kijken naar de leeuwen. We waren clowns en ik vond het leuk om met een ballon te spelen.

Timo: Wij waren clowns en het leukste vond ik dat we gingen botsen. De ballon vond ik ook leuk. De leeuwen vond ik ook erg leuk.

Addy: Ik vond het leuk dat we op gingen stapelen. Ik vond ook het spelen van het circus leuk. Het was ook leuk om te oefenen.

Mohamad: We waren leeuwen en de clowns vond ik leuk. Ook de maskers vond ik leuk.

De kinderen aan het woord over **verkeersles op het plein:**

Milan: We gingen door pionnen heenfietsen, met 1 hand fietsen en nog met een stoplicht. Ik vond het leuk.

Tim: Ik vond het leuk, ik vond het leukste met die stoplicht. En de pionnen vond ik ook leuk.

Jolien: Ik vond het bij juf Germa het leukste. Je moest bij de pion en dan zei ze: je moet naar links en dan moest je naar links of ze zei: je moet naar rechts en dan moest je naar rechts.

Roy: Ik vond het leuk. Je moest door pionnen heen en dan weer linksaf.



Ten slotte nog iets over.....**de kinderboekenweek:**

Debora: Ik vind het leuk om dat te doen. Ik vond het zo leuk omdat we boeken mochten verkopen. Er zijn heel veel boeken van mij weg. Ik heb heel veel euro gekregen voor de boeken.

Daniëlle: Ik vond het leuk omdat ik eigen boeken mocht verkopen en omdat ik heel veel boeken had gekocht.

Anna: De boekenmarkt was leuk en ik heb boeken verkocht. En vandaag heb ik spelletjes gedaan. Ik heb met Mees zijn oma spelletjes gedaan.

Esther: De boekenmarkt was leuk. Ik heb boeken verkocht en oma kwam spelletjes doen.

Andreas: Het gymmen was heel leuk. Er was een krokodillenspel en je kon ook nog springtouwen.

Noah: Het gymmen met opa's en oma's was heel leuk. We moesten stempels verdienen met spelletjes. Touwtiesbrinaen en blinddoek lopen deden de opa's en oma's niet.